

# Therapeute breekt taboes in nieuwe roman 'Roofdier'

## «Seksverslaving nog te veel onderschat»

### LEUVEN

'Roofdier', de eerste roman van therapeute Lieve Van Weddingen uit Leuven, sleurt de lezer mee in het hoofd van Alice, een moeder van twee die te weten komt dat haar echtgenoot haar bedrogen heeft met tientallen vrouwen. Een fictieve roman, maar gebaseerd op waargebeurde feiten.

JORIS SMETS

Therapeute Lieve Van Weddingen uit Leuven vertelt met haar derde boek 'Roofdier' het verhaal van Alice. De psychologische inzicht in de geest van zowel Alice als de seksverslaafde Ben maakt duidelijk wat serieel bedrogen verraad doet met mens en partner. «De lezer krijgt ook zicht op wat een seksverslaving betekent en in welke waanzin verslaafden terecht komen», vertelt Lieve. «Je maakt kennis met de psychologische dialoog van de twee protagonisten Alice en Benjamin. Hij heeft als seksverslaafde partner nog geen seconde stil durven staan bij zichzelf, zijn deviant gedrag en de gevolgen ervan, maar Alice is mentaal sterk genoeg om er niet aan ten onder aan te gaan. Het is ook een baanbrekende roman: seksverslaving is de meest intensieve en onderschatte verslaving in onze maatschappij. Er zit een torenhoog taboe op».

#### Realiteit

Het boek vertelt in een beklijvende stijl hoe Alice deze mo-



De cover van Roofdier.

kers lag ontdekt, hoe ze daar op reageert en hoe zede strijd aangaat met zichzelf, met de andere vrouwen en met haar echtgenoot. «Het is als fictieve roman uitgegeven omdat ik tijdens het schrijfproces werd bedreigd met een rechtszaak bij publicatie», stelt Lieve. «Het hoofdpersonage Alice beleeft voor een groot deel wat ik heb meegemaakt toen ik ontdekt dat ik getrouwd was met een



Therapeute Lieve Van Weddingen met haar roman 'Roofdier'. Foto's RV

**Het is als fictie uitgegeven omdat ik werd bedreigd met een rechtszaak bij publicatie**

LIEVE VAN WEDDINGEN

seksverslaafde man. Mijn toenmalige echtgenoot koos voor vrouwen uit onze gezinsomgeving, zoals de meter van onze dochter, de juf op school,

gezamenlijke vriendinnen, de poetsvrouw... Zelfs tijdens onze huwelijksceremonie zaten er twee minnaressen op de eerste rij en eentje was op voorstel van mijn man bijna getuige geweest. Om nog maar eens aan te tonen dat de realiteit soms de fictie overtreft. Hetboekschrijven was een helend proces», stelt Lieve. «Het is geschreven als spannende roman, maar ook als verdoken coachingboek. Het is een hulpmiddel voor vrouwen en mannen die te veel van zichzelf ge-

ven en zich in een relatie verliezen. Ik reik hen de tools aan om daarmee om te gaan. Ik wil ook een taboe breken: er wordt vaak gelachen met seksverslaving, maar eigenlijk is het heel ernstig en dat wil ik aantonen. Ik heb al veel positieve reacties gekregen op het boek. Twee minnaressen hebben me zelfs gemaaild om erkenning te tonen en zich te excuseren. Ik zou nog graag een vervolg schrijven op Roofdier en er komen ook nog andere coachingboeken aan.»



Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant 07/07/2021, bladzijden 16 & 17

All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant

